



Velkommen til Grupperådsmøde



DDS Hørning, onsdag d. 27. februar, 2019



2018

Vi har haft endnu et godt spejder år igen i år med julelejren som højdepunkt for spejderne i gruppen. Dette år var ikke alt som det "plejer". Vi kortede i år lejeren lidt ned, så alle kom hjem et par timer før vi plejer. Dette med stor succes for de fleste.

DDS er gået over på et nyt medlemssystem, dette har givet en smule "grå hår" rundt omkring, da dette også indebærer nyt regnskabs modul, men det ser ud til at alle har fundet ud af de funktioner de skal bruge i dagligdagen.

Vi holder fast i rigtig mange af gruppens traditioner og prøver samtidig med nye tiltag. Der har i året været en del ledere på kursus weekend, hvilket varmt kan anbefales at alle ledere gør oftere, da det giver både viden og sammenhold.

Vi har afholdt et brainstorming møde, omkring leder/børn situationen i foråret.

I løbet af 2018/19 har vi været så heldige at få 4 ledere, nemlig Jane, Anders, Niels og Sigurd.

Vi har desværre også måtte sige farvel til en leder, Lone Jacobsen har valgt at stoppe efter 32 år som leder i Hørning Gruppe. Lone J har heldigvis sagt at vi altid kan "kalde" hvis der er brug for hjælp.

2019

I 2019 arrangeres der en ledertur, både for at udvikle os, men lige så vigtigt for sammenholdet skyld. Turen arrangeres i samarbejde med DDS, som planlægger turen for os.

Vi stod i den positiv udfordring i 2018 med børn på venteliste, som muligvis ikke når at opleve, at blive blå spejder, da efterspørgslen er så stor. Vi bestræber at ventelisterne er væk pr. 1. marts.

Igen i år vil vi sælge lodsedler og *det sker på lørdag, d. 16.3, kl. 10-12*, hvor vi mødes på torvet og fordeler ruter. En fælles aktivitet for alle gruppens ledere og spejder.

Vi er så småt også begyndt at tænke på at skulle være sammen med Vores spejdergruppe fra Letland igen. Dette vil dog tidligst blive i 2020

Vores hjemmeside har fået en kæmpe løft (tak til Martin), både denne og Vores Facebook grupper er stedet for at finde oplysninger omkring møder og info. Der er en fælles Facebook gruppe, derudover har hver gren deres egen side.

Familiespejd v. Lone og Thomas

Familiespejd er kører nu på 4 sæson.

Hver anden søndag mødes vi ca. 15-20 familier i skoven i et par timer. Det generelle indtryk blandt både ledere og forældre er at det er rigtig hyggeligt, og alle nyder et par timer ude i det fri, hvor der enten leges, tages på løb, eller laves mad over bål.

Udfordringen ved familiespejd er at der er på en go dag kan være 40-50 personer i skoven, dette kræver en del planlægning og hurtige løsninger, for at alt skal gå som forventet. Familiespejder lederne skal være endnu bedre til at inddrage forældre, så de tager en mere aktiv rolle.

Familiespejderne var inviteret med på årets julelejr, hvilket var en kæmpe oplevelse for dem der deltog.

Hvem ved, måske vi skal prøve at sove i telt for første gang 😊

Mikroerne v. Ann, Lotte, Jane og Anders

Vi har siden sommerferien været 17 spejdere.

I efteråret var vi på overnatning i vores egen hytten, hvor vi øvede os i at være på lejr uden far og mor. Det gik rigtig fint, uden hjemve.

Vi er i gang med at tage førstehjælps-mærket, hvor vi bl.a. har været på besøg på brandstationen. Vi har også øvet os i at bruge kniv.

I november var vi på julelejr, det var sjovt og hyggeligt!

Vi afholder frivillig forældrekafe de sidste 10-15 min af hvert møde, hvor forældrene kan få en snak med en leder og hinanden – det er dejligt for os ledere at få sat ansigt på forældrene, og vi håber det på sigt giver tættere samarbejde mellem os og forældrene, og forældrene imellem.

Minier v. Margrethe, Dorthe, Gitte, Line, Niels og Sigurd
+ tropsspejdere Ella, Freja og Mathias.

Siden sommerferie har vi arbejdet med og taget *Sav-og Knobbevis* og *Lejrbålsarrangør*.

Vi arbejder frem mod mærkerne *Stifinder*, *Bålkok*, *Øde Ø* og *Raftebygger*.

Inden sommerferien tog vi *Bål, Klar dig selv udvidet*, her var vi blandt andet en tur på Steno med eksklusiv rundvisning af vores kasserer John, *Natur udvidet*, *Det store Naturtjek bronze*, *Telt* samt sø mærke.



Junior v. Nanna, Lasse, Rasmus

Vi har 22 junior spejdere (20 drenge, 2 piger) der er meget møde stabile.

Vi har siden sæson start taget vores økse og sav bevis og er blevet gode til at håndtere og arbejde med værktøjet.

Vi har været på shelter tur ved Ry, hvor vi tog trangia champs mærket, så de fleste juniorer mestre at bruge en trangia forsvarlig :)

Møderne i efteråret har budt på bål, pionering og en 15 km gå tur. Vi deltog selvfølgelig også på den årlige julelejr med resten af gruppen

Lige nu bruger vi tiden på at lærer tips og tricks til båltænding og de kommende møder har spejderne selv bestemt hvad de skal.

I løbet af foråret skal vi bygge en stor svævebane, på survivor lejr, hvor vi skal bruge al den "klar dig selv" viden vi har.

Sommerlejren går til Houens Odde Spejdercenter.



Troppen v. Leif, Jannik og Timmo

Endnu et spændende spejderår, denne gang, med sommerlejr som foregik til fods, på tværs af Jylland, med rygsækken på og i bivuak, som spejderne selv deltog i planlægningen af.

Året har også budt "Robinson lejr", som troppen også selv planlagde. Denne gang uden bestik eller service og det sædvanlige "luksus udstyr", med konkurrencer i madlavning, slagtning af dyr mv., seneste lejr var troldefærd som ligeledes foregik til fods og i bivuak, i januar.

Spejderne har igennem året arbejdet med værktøjsforståelse, tapning i træ, lært at bruge kompas og kort når man bliver sat af et øde sted uden at vide hvor man er, øvet pioner og at klare sig selv.



Voksenspejder v. Lasse og Margrethe.

Voksenspejder er i det seneste spejderår gået fra ide til virkelighed.

Vi har haft nogle gode møder, hvor vi har: lavet mad, bygget tømmerflåde, lavet raftebord og tilberedt julefrokostmaden over bål.

Vi startede stille ud kun for forældre, men har nu også åbnet op for ledere og andre interesserede.

Målgruppen er voksne med luft til friluftsliv og finere madlavning over bål.

Møderne afholdes som løbende events.

Gammelpatruljen

I gammelpatruljen har vi i løbet af 2018 bl.a. været:

- På Nald Hyttetur på Helgenæs 24-26 marts
- Holdt møde hos Eddie
- Været på march-tur omkring Ry 6. maj
- Deltaget i bilorienteringsløb m/af Gilderne i august
- - og en Sortemosetur 30. sep 17

- Ligeledes har vi haft andre møder med Kanosejlads, Splejsning, Hornarbejde, Skydning, Grundlovsmøde og julehygge ;)

Onsdagsholdet (om tirsdagen)

Onsdagsholdet er startet op for ca 10 år siden af en flok spejderpårørende, der tidligere havde arbejdet sammen gennem mange år, i det nu forgange loppemarked.

Vi er en arbejdsgruppe, der forsøger at være til gavn for spejderne.

Der er siden opstarten af denne flok, kommet nye medlemmer til og her er plads til alle. Både glade og sure og dem der kan bruge hænderne.

Vi foretager vedligeholdelse/reparationer af spejderhytten og dens omgivelser samt græsklipning og andre praktiske opgaver.

I vores flok (pt er vi 8 praktiske grise) lægges der vægt på samarbejde - hygge og sjov - samtidig med at der bliver løst mange opgaver.

Derudover er vi ansvarlige for afholdelse af spejderbanko og julehygge.

